

'OP NIEMAND VALLLEN IS O

INTERVIEW

Mirthe (16, niet haar echte naam) valt niet op jongens, maar ook niet op meisjes. Ze is asexueel: een geaardheid, net als homo-, bi- en heteroseksualiteit, maar wel een die vaak wordt vergeten. Om daar verandering in te brengen is het vanaf zondag Asexual Awareness Week.

Door Govrien Oldenburger

Terwijl mijn vriendinnen de ene na de andere crush krijgen en fantaseren over jongens, zit ik daar maar tussen', vertelt Mirthe. 'Als iemand me een foto laat zien van een jongen die ze knap vindt, sta ik met mijn mond vol tanden, want het is gewoon een jongen. Een jongen die misschien niet lelijk is, maar hij doet niks met mij. Ik heb me vaak afgevraagd of er iets mis met me is en geogeld of het normaal is om nog nooit iemand knap te hebben gevonden. Ik ging er altijd vanuit dat ik hetero was omdat dat nu eenmaal de meerderheid is, tot ik me bedacht dat ik helemaal geen reden heb om mezelf hetero te noemen, maar ook niet om mezelf lesbisch te noemen. Ik was eigenlijk niks! Tot ik een maand of vier geleden op internet iets vond over asexuele mensen. Oh my God, het was zo'n opluchting om te lezen dat er niets mis met me is, maar dat ik alleen tot een piepkleine en onbekende minderheid hoor. En dat het mogelijk is om geen relatie te willen en dat er meer mensen zijn zoals ik. Ik ben bijna zeventien en identificeer mezelf als asexueel. Eerlijk gezegd heb ik jaren gedacht dat iedereen relaties zocht vanwege de status, omdat dat cool zou zijn ofzo, maar het schijnt dus dat al die klasgenoten het niet aan het faken zijn, maar dat het echt is.'

'IK WIL NIEMAND FIXEN'

'Dat ik asexueel ben, heb ik aan één vriendin verteld, een uur nadat ik het besepte. Ze vroeg zich af waarom

ik zo graag een label wilde en vond het onbelangrijk, wat best wel fijn was. Daarna hebben we het er nooit meer over gehad. Mijn ouders weten van niks en dat wil ik graag zo houden omdat ze een beetje homofoob zijn. Ik zou niet weten hoe ze zouden reageren. Ik weet dat ze iets tegen bi's (mensen die op mannen én vrouwen kunnen vallen, red.) hebben, maar asexueel zijn is letterlijk het tegenovergestelde dus ik weet het niet. Wel zou ik het graag aan meer vriendinnen vertellen, maar ik denk dat ik er nog niet klaar voor ben. Je kunt ook niet zeggen 'hoi ik ben asexueel', zonder dat het meteen een hele les wordt. Het lijkt me fijn om niet elke keer als ik met een jongen praat te horen "ohhh fix hem" want ik wil helemaal niemand fixen. Uiteindelijk hoop ik dat mensen er vooral geen big deal van maken en me gewoon accepteren zoals ik ben. En dat ik geen reacties krijg als 'dat is maar een fase' of 'je hebt de ware gewoon nog niet ontmoet.'

Logische optie

'Ik vind het belangrijk dat er een Asexual Awareness Week is, omdat bijna niemand het kent. Homo en bi zijn inmiddels best bekende begrippen maar asexualiteit niet, terwijl het eigenlijk best wel logisch is dat als je op alle geslachten kunt vallen, er ook een optie is om op geen enkel geslacht te vallen. Zelf heb ik er jaren over gedaan om te ontdekken dat ik asexueel ben. Als ik er eerder iets over had gelezen, had dat me veel tranen bespaard. Voor jongeren is het belangrijk om te weten dat op niemand vallen ook gewoon oké is.'



FENNE (13) WINT NK STRIPTEKENEN

INTERVIEW

Een cowboy die niet op de grond wil slapen. Daarover gaat het stripverhaal van Fenne Maurer, waarmee ze zaterdag het Nederlands kampioenschap striptekenen won, in de categorie twaalf t/m veertien jaar. 'Ik weet niet veel van cowboys dus het was best lastig', vertelt ze.

Door Govrien Oldenburger

'Ik teken al zolang ik me kan herinneren', vertelt Fenne. 'Ik zit op tekenles. Meestal maak ik realistische portretten of dieren, maar ik teken ook weleens strips. Inspiratie haal ik gewoon uit wat ik zelf meemaak. Toen mijn moeder een poster van het Nederlands kampioenschap striptekenen zag hangen, vond ze dat wel iets voor mij. Tijdens het NK moesten we een strip over cowboys maken. Ik was best verrast, want ik weet niet veel van cowboys en vind het een beetje een jongensonderwerp. Het was best lastig. Eerst heb ik een verhaal bedacht, daarna zocht ik er een figuurtje bij. Daarvoor begon ik met de ogen en neus, meestal volgt de rest dan vanzelf. Het verhaal gaat over een cowboy die niet op de grond wil slapen. We kregen er drie uur de tijd voor en die had ik ook wel nodig. Ik had geen tijd meer om het in te kleuren.'

Goeie clou

'Dat ik in mijn categorie heb gewonnen, vind ik heel leuk en had ik totaal niet verwacht, striptekenen was toch iets wat ik er maar bij deed. Zelf lees ik graag *Donald Duck* en *Elsje*. Strips vind ik goed als ze een goeie clou hebben en als de poppetjes een beetje realistisch zijn. Wat ik heb gewonnen? Een trofee, een stripboekenpakket ter waarde van vijfhonderd euro, een abonnement op de *Eppo* én een publicatie in de *Eppo*. Dat laatste vind ik natuurlijk het allerleukst.'

De strip van Fenne kun je lezen op www.sevendays.nl/nkstriptekenen



OOK OKÉ'



© FLOS VINGERHOETS

WAT IS ASEKSUALITEIT?

Aseksuelen voelen zich niet seksueel aangetrokken tot een ander, maar er zijn verschillende variaties. Zo zijn er aseksuelen die zich wel romantisch aangetrokken voelen tot een ander. Soms vallen ze op mensen van hetzelfde geslacht (homo-romantische aseksuelen) of op mensen van het andere geslacht (hetero-romantische aseksuelen). Soms willen ze wel een relatie met iemand, maar geen seks. Ook zijn er aseksuelen die wel seks willen, maar die zich niet seksueel aangetrokken voelen tot iemand anders. Mirthe identificeert zich als aromantische aseksueel. Zij vindt simpelweg niemand leuk.

AANDACHT VOOR GEARDHEID

Asexual Awareness Week is een internationale campagne om het bestaan van deze geardheid onder de aandacht te brengen. Er is nog niet veel onderzoek naar gedaan. Geschat wordt dat ongeveer 1% van de bevolking aseksueel is. De Vlaamse seksuoloog Ellen Van Houdenhove deed onderzoek naar het onderwerp. Een interview met haar lees je op www.sevendays.nl/aseksueel.

DOE NORMAAL TEGEN IEMAND DIE STOTTERT

INTERVIEW Iedereen komt weleens niet goed uit zijn woorden. Maar als je stottert heb je daar bijna altijd last van. Zaterdag wordt daar aandacht voor gevraagd op Wereld Stotter Dag. Amber (16) vertelt hoe het is om een stotteraar te zijn. Door Sytse Wilman

'De ene keer stotter ik meer dan de andere keer', vertelt Amber. 'Het wordt erger door zenuwen. Presentaties gaan daardoor altijd slecht. Bij familie en vrienden gaat het meestal wel goed, maar voor de klas praten vind ik echt vreselijk. Vorig jaar ging ik het weer eens proberen. Toen werd ik uitgelachen door een paar jongens, dus dat gaan we maar niet meer doen. Maar ik hoef geen medelijden hoor. Mijn moeder dacht dat ik op school veel gepest zou worden, maar dat is nooit echt gebeurd.'



© ISTOCK

Niet voorzeggen!

'Op zich geef ik niet zoveel om Wereld Stotter Dag, maar het is wel goed dat er aandacht voor wordt gevraagd. Misschien dat mensen dan beter leren hoe ze ermee om moeten gaan. Waar ik echt niet tegen kan, is als mensen mijn woorden voor gaan zeggen. Als je met iemand praat die stottert, moet gewoon normaal kijken alsof er niks aan de hand is en die persoon rustig zijn verhaal laten vertellen.'

Oefenen

Amber heeft al van alles geprobeerd om van het stotteren af te komen. 'Het begon op mijn zesde of zevende al, sinds mijn achtste heb ik logopedie. Ik oefen dan met praten, gewoon door te vertellen hoe het met me gaat. Meestal lukt dat prima, maar dan voel ik me ook op mijn gemak. Of ik ooit helemaal van het stotteren af ga komen? Het is een beetje een golfbeweging, maar de laatste maanden gaat het prima, dus misschien wel.'

STOTTERCIJFERS

5% van de kinderen stottert als kind. Bij de meesten gaat het over. Van de volwassenen heeft 1% er nog last van. Dat betekent dat er in Nederland zo'n 175.000 mensen problemen hebben met praten. Op 22 oktober wordt daar wereldwijd aandacht voor gevraagd.

EERLIJK OVER ARMOEDE

KORT Bij Nicky (14) uit Tilburg thuis is weinig geld. Haar ouders hebben financiële problemen. Vroeger schaamde ze zich daarvoor. Maar nu niet meer. Samen met haar broertje Jayno (12) heeft ze haar hele verhaal verteld aan de *Quiet 500*, een eenmalig tijdschrift over armoede. Het verscheen maandag, op Wereldarmoededag. 'De meeste kinderen uit mijn klas dragen mooie, nieuwe kleren', zegt Nicky. 'Ze gaan soms uit eten of naar een pretpark. En ze krijgen zakgeld. Dat mis ik allemaal. Vroeger werd ik ermee gepest. Klasgenoten noemden me "zwerver". Pas toen ze een documentaire over armoede hadden gezien, waar ik aan had meegewerkt, snapten ze het. Het pesten stopte meteen. Veel mensen weten gewoon niet hoe slecht het gaat met sommige gezinnen in Nederland.' Wil je meer weten over Nicky? Lees haar hele verhaal op www.sevendays.nl/armoede.



© FRANS LAHAYE VOOR QUIET KIDS

6

Minstens zoveel heren willen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart lijsttrekker zijn van de PvdA. Onder andere Kamerlid Jacques Monasch, vicepremier Lodewijk Asscher én GeenStijl-verslaggever Tom Staal nemen het op tegen de baas-van-nu: Diederik Samsom. Misschien komen er nog meer kandidaten bij, want geïnteresseerden kunnen zich tot maandag aanmelden.

SLIMME BEL

KORT Een gevaarlijk kruispunt of een linke rotonde: er is een slimme fietsbel uitgevonden die voor dat soort dingen waarschuwt. De bel is verbonden met een app op je smartphone en begint rood te knipperen en te zoemen als er gevaar dreigt. Vijftig leerlingen van een middelbare school in Den Bosch kregen er deze week eentje. Ze gaan de bel acht weken lang uitproberen.